

Wat zegt de bijbel nu echt over homofilie?

Als men de bepalingen over homosexualiteit zoals die in de bijbel staan serieus neemt, dan moeten ze tegen de achtergrond van de toenmalige kennis over het menselijk lichaam worden geplaatst. Toen de oudste delen van de bijbel werden opgetekend – zo'n 2500 jaar geleden - dacht men dat in het mannelijke zaad alles aanwezig was om menselijk leven voort te brengen. Van een vrouwelijke eikel was men niet op de hoogte. De vrouw was slechts de 'vruchtbare grond' waarin het zaad tot wasdom kon komen. Deze opvatting was overigens tot ver na de Middeleeuwen gemeengoed. Men citeert altijd het bijbelboek Leviticus, waar een serie voorschriften staat omtrent seksualiteit die voluit op deze opvattingen gebaseerd zijn. Iedere sexuele daad waarbij het mannelijk zaad niet bij de vrouw terecht komt wordt daar als 'verspilling van potentieel menselijk leven' veroordeeld. Ook masturbatie was 'een gruwel'. Verspilling van het sperma was in deze opvatting vergelijkbaar met abortus nu. Daarom ook werd zaadlozing bij sexuele gemeenschap tussen mannen veroordeeld. Gezien deze context is het begrijpelijk dat sexuele aantrekkingskracht tussen twee vrouwen daar niet besproken wordt.

Met onze huidige kennis over het menselijk lichaam kan er geen bijbelse reden zijn om een verbod op homosexualiteit in stand te houden. Sinds een paar honderd jaar weten we immers beter: slechts één minuscule zaadcel onder de vele miljoenen in het sperma is nodig om één enkele eikel te bevruchten. Pas na de samensmelting van eikel en die ene zaadcel is – zo weten wij nu- het begin van de vrucht gevormd. Met het verloren gaan van mannelijk zaad gaat dus geen potentieel nieuw leven verloren. Met dit besef is een nieuwe werkelijkheid ontstaan die de oude werkelijkheid heeft vervangen. Wie zijn zaad 'verspilt' hoeft zich niet meer 'bijbels' te schamen. Met de kennis van nu kan men zich feitelijk niet meer op het Oude Testament beroepen.

Overigens: in hoeverre er in die oude bijbelse teksten sprake is van 'straf' die door of namens de maatschappij zou moeten worden uitgevoerd is op zijn minst twijfelachtig, zie daarvoor [De Vertaalbijbel.nl](http://DeVertaalbijbel.nl). Iemand die zich Christen noemt zou allereerst moeten denken aan de woorden die Jezus sprak toen men een vrouw wilde stenigen: "Hij die zonder zonde is van jullie, werpe als eerste op haar een steen" (Johannes 8:7). De steen werd niet geworpen...